

Zegt de één tegen de ander

Bijzondere  
geluiden uit  
het werkveld en  
opmerkelijke  
berichten in de  
media

## MAILTJE VAN DE DAG

— didu@volkskrant.nl —

Behalve prachtige stillezens, valt er nog veel meer te doen met stukgewaaide paraplu's, zo blijkt uit een handgeschreven brief van trouwe Didu lezer N.N., 80 jaar:

'Maak er een paraplukeedje van:  
- Knip de stof los van de balletten  
- Knip de punt in een rondje uit  
- Zet of plak er iets ronds en vrolijks op  
- Aan het einde van de segmenten kralen naaien.  
Over bezuiniging gesproken.'

Maar dat is nog niet alles. Ook voormalig gymleraar Roeland Maier uit Bergen komt met een handleiding voor een creatieve middagbesteding. Benodigdheden: een kapotgewaaide paraplu, schaar en een stel kleuters.



'Ik raadde mensen in het onderwijs aan altijd een schaar bij zich te hebben (was gymleraar op de Pabo Hogeschool Alkmaar). Met een beetje windweer was je materiaal gewoon op straat te vinden. Voor 't Web, Tijdschrift voor Bewegingsonderwijs schreef ik een tijdje geleden deze 'Herfstige tip': Men neme... na een flinke, regenachtige storm een schaar mee, knippe het doek van de paraplu los, zet de uiteinden van de naadjes met een steekje vast en...zorgt voor een stel kleuters en een bal(lon).'