

Kele, Calo, New York.



Hallo iedereen,

Ik ben Kele, geboren in Mostar dat is de hoofdstad van het zuidelijk deel van Bosnië & Hercegovina. Ik ben opgegroeid in de achterhoek, Doetinchem wel te verstaan. Via vele omwegen ben ik uiteindelijk in Zwolle neergestreken om daar te beginnen op de Calo met als richting LO.

Wat mij boeit aan het bewegingsonderwijs is dat geen enkele dag hetzelfde is. Hierdoor word je keer op keer uitgedaagd om het maximale uit de lessen te halen. Elke dag staat in het teken van leren en beter worden maar het belangrijkste is dat ik geniet. Ik ben iemand die enthousiast is maar wat nog belangrijker is, dat ik anderen kan meenemen in mijn enthousiasme. Lesgeven en/of anderen beter maken is een passie van mij. Ruimte voor verbetering is een factor die mij motiveert. Ik ben iemand die graag wil leren maar nog liever andere wat leert of ziet leren.

Jullie vragen je nu natuurlijk af waarom ik mijzelf geïntroduceerd heb? Nou vanwege het volgende.. Ik heb de mogelijkheid gekregen om deze zomer 8 weken in New York voor DTS (Dutch Total Soccer) te gaan werken. Ik zal daar als camp counselor fungeren. Dat houdt in dat ik zowel kampbegeleider als voetbaltrainer (of zoals zij het zeggen soccercoach) zal zijn voor kinderen van 5 tot 13 jaar.



Kele onderweg naar New York

Voetbal is mijn eerste liefde en om dat nu te kunnen combineren met het lesgeven is voor mij echt een droom die uitkomt. Ik heb heel veel positieve reacties ontvangen van zowel mede studenten als docenten. Zij waren oprecht blij voor me dat ik deze kans heb gekregen.

Net als ik, zijn zij ook erg benieuwd hoe alles daar eruit ziet? Hoe de trainingen/lessen vorm worden gegeven? Hoe de kinderen zijn? Welke gebruiken zij hebben? Etc.

Om jullie een kijkje te geven hoe het er daar aan toe gaat, zal ik gedurende mijn verblijf een blog bijhouden. Het is de bedoeling om aan het eind van elke week een stuk te publiceren met mijn bevindingen van die week.

Ik ga jullie bij deze verlaten, got a flight to catch!

Bedankt voor jullie aandacht, untill next week.

Regards,

Kele.