

Overnightcamp Peddie Highschool



Deze week stond in het teken van de overnightcamp. Een overnightcamp houdt in dat er verschillende trainers op locatie voetbaltrainingen mogen geven. Wij hadden het voorrecht om te mogen werken op het prachtige complex van Peddie highschool. Woorden schieten te kort om deze accommodatie te beschrijven.

We begonnen de week met een overload aan informatie waarna de rondleiding over het complex volgde. Toen de eerste ouders binnen kwamen om hun kinderen in te checken kon de week beginnen. Dat soccer erg populair is onder de meiden blijkt ook wel uit het aantal aanmeldingen (90 meiden, 30 jongens).

Op het complex waren drie 'dorms' waar iedereen sliep. De meiden hadden één grote en de jongens waren verdeeld over de twee wat kleinere gebouwen. Als begeleiding werden wij nadrukkelijk gewezen op het feit dat de jongens en meiden niet bij elkaar op de dorms mochten komen. Het was zelfs zo extreem dat wij als mannelijke begeleiding niet de vrouwen dorm mochten betreden. Er waren vrouwelijke begeleiders mee die verantwoordelijk waren voor de meiden.

Nadat alle kinderen gesetteld waren, was het tijd om bekend te maken met welke groep de trainer mocht werken. Ik heb het geluk gehad om met een hele talentvolle groep meiden te mogen werken. De groep bestond uit 9 meiden van 12 jaar oud. De meiden speelden samen in één team. Het team was vorig jaar de nummer één van de staat New Jersey. Dit jaar zijn de meiden als derde geëindigd maar overall zijn ze 6^e van USA geworden. Na een korte kennismaking zijn we begonnen met een partij spel. Uit het partij spel bleek dat de meiden technisch zeer begaafd waren en aanvallend erg sterk, echter waren ze verdedigend erg kwetsbaar.

Het curriculum voor de week stond al gepland. Binnen het curriculum werd geen rekening gehouden met de behoefte van de spelers. Dit is al één van de punten waarin de visie van de Calo verschilt ten opzichte van DTS. Bij DTS wordt er niet uitgegaan van wat de kinderen nodig hebben maar worden er bepaalde activiteiten aangeboden die afgewerkt moeten worden. Differentiëren bestaat hier wel alleen verstaan zij daaronder de betere van de mindere scheiden.

Eigenzinnig als dat ik ben, heb ik besloten om een klein beetje af te wijken van het curriculum en de trainingen vooral te richten op het verdedigen. De nadruk lag vooral op het positioneren, balbezit (ofte wel het positie spel) en het spel zelf (de uitvoering). In het Engels spreken we van de 3P's: Position, Possession & Play. In mijn aanpak heb ik geprobeerd om transparant te zijn en veel verantwoordelijkheid bij de groep te leggen. Ik wilde de meiden bewust maken van het eigen handelen. Ik hoopte dat zij gingen nadenken over waarom zij bepaalde handelingen doen en hoe zij dit eventueel zouden kunnen verbeteren.

Wat ik niet wist is dat in de Amerikaanse cultuur dit niet gebruikelijk is. Hier wordt alles letterlijk verteld wat een speler moet doen, hoe te gedragen etc.

Wat in de Amerikaanse cultuur ook niet gebruikelijk is, is pesten. Voor pesten hanteren ze hier zero tolerance. Iemand uitlachen omdat die de bal verkeerd schiet wordt al niet geaccepteerd. De kinderen worden hier heel erg beschermend opgevoed. Tijdens de overnightcamp werden er een aantal meiden gepest. Als leiding is hier uiteraard tegen opgetreden. Eigenlijk zouden de meiden die aan het pesten waren het kamp moeten verlaten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Eén van de redenen hiervoor is dat de meiden bij een 'belangrijke' grote klant van DTS horen die elke jaar met meerdere speelsters naar de overnightcamps komen. Daar komt eigenlijk het belangrijkste aspect van DTS naar voren. Het is en blijft een commercieel bedrijf. Zij benaderen de kampen en de spelers vanuit een financieel oogpunt. Ik kijk er niet raar van op want dat is de cultuur hier nu eenmaal. Naar mijn mening zouden zij er meer uit kunnen halen zowel financieel als voor de ontwikkeling van de spelers. Maar goed wie ben ik om daar wat van te zeggen. Hoe de kampleiding het uiteindelijk heeft aangepakt is niet bekend gemaakt aan de rest van het personeel. Ik kan daar verder ook niks over zeggen.

Wat ik wel kan zeggen is dat het tijd is om de spullen hier weer in te pakken en terug te keren naar soccer centers voor een nieuwe werkweek. Maar niet voordat we eerst gaan genieten van ons vrije weekend. Vanwege "the 4th of July" (wat hier een nationale feestdag is) hebben wij een verkorte werkweek. Ik zal daarom de komende 2 weken samen voegen tot 1 blog.

Voor diegene die toch erg benieuwd zijn geworden naar de accommodatie hieronder een link. Om je zoon of dochter naar deze high school te sturen moet je diep in de buidel tasten. Het schoolgeld bedraagt \$60.000 per jaar!!

<https://www.youtube.com/watch?v=V-4MKRRcmKg>

Tot over 2 weken!