

Kele's soccer daycare



De afgelopen twee weken heb ik training mogen geven aan kinderen van 5 tot 7 jaar. In tegenstelling met de vorige keer waar ik nog in mijn element was wat betreft het lesgeven, was het deze periode hard werken en overleven.

Toen ik te horen kreeg dat ik deze leeftijdscategorie moest coachen, dacht ik meteen terug aan mijn kleuterstage. Ik kijk met een gemengd gevoel terug op deze periode. Tijdens de stage heb ik erg veel geleerd op het gebied van les geven maar nog meer over mijzelf. Dat heeft mede te maken met het feit dat ik gedurende de stage dingen heb moeten doen die niet dicht bij mij lagen.

De afgelopen twee weken was dat niet anders. Ik ging aan de slag met een groep van 14 kids met verschillende etnische achtergronden. Tijdens mijn intro praatje werd ik al een aantal keer onderbroken door de kinderen met allerlei vragen en opmerkingen die niks te maken hadden met voetbal of mijn uitleg. Waar ik tijdens mijn stage zo snel mogelijk met mijn les wilde starten, nam ik nu de tijd om een luisterend oor te bieden aan de kids. Tijdens het beantwoorden van de vragen had ik al snel door dat het een lange en zware week ging worden.

Motorisch gezien zijn de kinderen te vergelijken met de kids die ik in Nederland les heb gegeven. Cognitief daarentegen zijn de kinderen hier minder. Luisteren en focussen op hun taak was daadwerkelijk een drama. In mijn aanpak heb ik geprobeerd om structuur te bieden. Ik wilde ervoor zorgen dat de kinderen bepaalde aspecten gingen herkennen en daar naar konden handelen. Dat was een leuke theorie maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Het leek wel alsof ik tegen een muur stond te praten. Tijdens de uitleg van de oefeningen heb ik zo weinig mogelijk gepraat en zoveel mogelijk laten zien d.m.v. een plaatje. Dat moest ook wel want ik had een Chinees jongentje in mijn groep die net drie weken in Amerika was en dus geen woord Engels sprak.

Ondanks dat er een aantal kinderen tussenzaten die het verschil tussen links en rechts niet wisten en hun eigen veters nog niet konden strikken deden zij wel hun best tijdens de activiteiten maar van een echte trainingsweek was geen sprake. Ik voelde mij deze periode vooral een oppas. Ik was alleen maar bezig met het benadrukken en handhaven van de gedragsregels en het waarborgen van de veiligheid tijdens en rondom de activiteiten. Ik had graag meer willen uit halen deze week.

Achter af kan ik zeggen dat ik aan mijn kleuterstage erg veel heb gehad de afgelopen twee weken. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik blij ben dat deze periode erop zit. Het was vooral mentaal een zware week. Net als alle andere weken heb ik weer erg veel geleerd van de kinderen hier. Volgende week zal mijn laatste volledige werkweek in Amerika zijn. Ik heb te horen gekregen dat ik een groep 15 jarigen mag

gaan coachen. Ik ben benieuwd hoe de samenwerking tussen de pubers en mij zal gaan.

Tot volgende week,

Groeten.